

EEN MERKWAARDIGE BRIEF UIT PERU IN 1933

door Jan Lannoye

DE BRIEF VIA LUCHTPOST VAN LIMA NAAR PARIJS OP 16 OKTOBER 1933



Waarom een merkwaardige brief met inhoud ? Om twee redenen, enerzijds een uitzonderlijke afdruk van een brieffrankeermachine en anderzijds een veelzeggende brief, een tijdsdocument in de lange aanloop naar de Tweede Wereldoorlog.



De brieffrankeermachine is van de fabrikant Francotyp, model 'C' met as afstand 77 tot 79mm tussen het center van de datumafdruk en de frankeerafdruk. Dit type is gebaseerd op het ontwerp van de Anker Werke in Bielefeld en aanvaard door de Postregering van het Duitse Rijk in 1923.

Deze machine werd niet vermeld in The Meter Postage Stamp Catalogue van Barfoot en Simon uit 1953, gedurende de volgende 50 jaar het standaardwerk op dit gebied.

Wat was er aan de hand ? Wie goed kijkt ziet onder de zwarte datumstempel van Lima op '16OCT.33' het alfanumerieke registratienummer " U 1 " staan, waar men " F 1 " zou verwachten !

The International Postage Meter Stamp Catalog van Hawkins en Stambaugh uit 2005 brengt nieuws. Het blijkt dat alle machines die sedert 1927 in Peru door de postbureaus aanvaard werden van de fabrikant 'Universal Postal Frankers' waren tot die ene Francotyp daar verdeeld werd door Universal met de registratie " U 1 " die later aangepast werd (zeker na 8.1.1936 zie afdruk IPMSC) tot " F 1 " .

Voorzeker merkwaardig maar naar mijn expertise ook één van de zeldzaamste frankeerafdrukken.

DE MERKWAARDIGE INHOUD VAN DE BRIEF

De brief is met potlood in het Frans geschreven op een vel zijdepapier en bevat naast de private ontboezemingen die ons niet ontgaan zijn maar privé blijven, enkele opmerkelijke uitspraken van iemand met een verantwoordelijke functie bij de "Banco Central de Reserva del Peru".

Hierbij een vrije vertaling van een gedeelte van dit opmerkelijk tijdsdocument:

"Lima, 16 oktober 1933,

.....mijn dagelijks werk dat geweldig is wordt nu gecompliceerd door de internationale situatie;

Je hebt zeker in de kranten gelezen – en er vooral over gehoord in Parijs – dat de Duitsers opgestapt zijn uit de Liga der Naties en de Ontwapeningsconferentie; iedereen spreekt over de volgende oorlog; dit beïnvloedt vooral de wisselkoersen, de valuta's dalen en stijgen en dit alles vereist veel werk om nog maar te zwijgen van de nervositeit waarin we werken, voor mijzelf en alle anderen, (la Ligue des Nations et la Conférence du Désarmement).

De hele wereld lijkt gek! Aan de crisis en de algemene ellende kunnen we de oorlog toevoegen, en de dreiging van oorlog maakt de zaken alleen erger....."



© Delcampe - auchineur

De Volkenbond - De Ontwapeningsconferentie

De Volkenbond werd opgericht in 1919 op aangeven van de Amerikaanse president Woodrow Wilson. Duitsland werd pas toegelaten in oktober 1925 door het Vredesverdrag van Locarno.

Op 2 februari 1932 werd binnen de Volkenbond de Ontwapeningsconferentie geopend door de Brit Arthur Henderson, conferentievoorzitter.

Adolf Hitler werd aangesteld als Rijkskanselier op 30 januari 1933. Een voorstel van Duitsland om de ontwapening vast te leggen op gelijkwaardige basis voor alle landen werd in eerste instantie afgewezen en later genegeerd. Hitler wou de inperking van het Duitse leger niet aanvaarden en Duitsland verliet de Ontwapeningsconferentie.

In oktober 1933 verliet Duitsland ook de Volkenbond. De weg lag open naarW.O. II

Dit historisch feit werd dus bevestigd in bovenstaande brief van 16 oktober 1933 !