

DE SLUITZEGELS - JUBILEUMVIERING 20 JAAR V.B.P.

door JAN LANNOYE

V.B.P. SLUITZEGELS

Ter gelegenheid van de staatssteun viering van het 20-jarig bestaan van V.B.P. worden bijzondere sluitzegels uitgegeven.

Deze sluitzegel zijn gedrukt in velen van 60 exemplaren; elk vel bevat twee typen van zegels: torrens en wapenschilden.

Zij zijn gedrukt in drie verschillende kleuren: blauw op strogeel, zwart op geel, bruin op lichtblauw. Ze bestaan onzijdige en getande sluitzegels.

U kunt deze sluitzegels bekomen volgt:

40 zegels blauw op strogeel voor slechts 10,— fr.

40 zegels zwart op geel

40 zegels bruin op lichtblauw

Wilt zo goed zijn ons werk met te bemoeilijken en als volgt te bestellen:

Ongetand: maal 180 sluitzegels (60 van elke kleur) fr.

Getand: maal 180 sluitzegels idem fr.

Men kan, van nu af, bestellen en betalen:

- 1) bij uw groep;
- 2) per briefwisseling, hetzij door storting van het bedrag op nro 445049 van V.B.P., Rembrandtstraat, 20, Antwerpen, hetzij door verzending van de nodige nieuwe zegels van ten hoogste 2 fr. aan hetzelfde adres.

Bij bestellingen van 20 fr. en meer geschiedt de verzending gratis.

Wij hopen gaarne dat elk bij deze sluitzegels zal gebruiken op al zijn briefwisseling. Alhoewel het geen postzegels zijn, worden zij oek verzameld met andere filatelische sluitzegels.

Onze leden hebben hier de gelegenheid om met weinig geld, een actieve propaganda te voeren voor de Bond en hun hobby!

Uit "HET POSTZEGEL" Nov.-Dec. 1957

Een hoogtepunt in de geschiedenis van V.B.P.

Onze jubileumviering 1937 - 1957:

- Uitgifte bijzondere sluitzegels
- Grootse tentoonstelling in de Militiezaal Stadhuis Brussel
- Individuele en Interclub wedstrijd
- Banket in Hotel Central te Brussel
- Jubileumveiling, filmavond en feestvergadering in lokaal Graaf van Egmont te Brussel



Blok van vier op de achterzijde van een filatelistische brief verstuurd op 15-6-57 met de eerste dagafstempeling voor de uitgifte Helikopterdienst SABENA - 100.000e passagier. O.C. nr.1012



Een toemaatje in verband met de *eerste speciale vlucht* per helikopter vanuit België is de terugvlucht naar 's Gravenhage - "België-Holland" op 6 november 1947 nadat op 5 november een Nederlandse Sikorsky type S.51 met kenletters PH-HAA de vlucht 's Gravenhage - Brussel had uitgevoerd.



Bronvermelding: uit eigen verzameling

Met dank aan Mark Bottu voor zijn archief "Het Postzegel"

Cinderella Stamps of Belgium Volume 3 by M.J.Mobbs - The Belgian Study Circle